

## Så bor och lever vi 2050: "Vi träffas i växthuset"

**Tur att min granne Thomas var hemma, annars hade jag aldrig fått upp tv-tapeten, säger Liza, 27, som bor i en trea vid Rymdtorget i Bergsjön. Hon har nyss fått lägenheten reparerad och visar stolt upp den när vi kommer dit.**

Hon har bott i lägenheten i snart fyra år. Hon flyttade hit från Gamlestaden tillsammans med sin dåvarande sambo Zlotan när de väntade Tjosan. Trots att de trivdes med dansen i Medborgarhuset och de små torgen och butikerna ville de ha en större bostad och ville dessutom bo nära sjön där man kan fiska och bada och den fina skogen. Efter några månader föddes Tjosan, som idag är en mycket livlig, svartlockig tjej med bestämda åsikter och hela trappuppgångens älskade busunge. Lisa och Zlotan gick skilda vägar för ett år sedan, men hon är på väg in i ett nytt förhållande med Xerxes, som hon träffade på Rymdtorget energitjänstcentral.

### Mamma är avundsjuk

Bergsjön i Göteborg är en tät stadsdel med både höga och låga hus och stora områden med överglasade gång- och cykelstråk. Mitt i naturen. Lizas mamma Trudi från Skövde är på besök.

- Jag är lite avundsjuk på Liza. Jag hade inte så mycket fri tid när Liza var liten och jag kunde inte ägna mig lika mycket åt barnen som Liza kan nu. Det är mindre stress och närmare till allting.
- När Liza växte upp var det fortfarande ett snärjande med hämtning, lämning, läxförhör, handla mat, skjutsning kors och tvärs till ridning, fotboll och musikskola, samtidigt som jag jobbade heltid. Tiden räckte aldrig till. Liza verkar ju ha hur mycket tid som helst, säger hon och skrattar.

Treåriga Tjosan har många kompisar men just nu bara en bästis.

- Jag älskar Bidde. Vi bakar kakor. Vill Du smaka?

Vi sitter i det nyrenoverade köket och håller god min och låtsas äta. Det är en blandning av fingerfärg, och mjöl och salt och skulle väl passa bäst som trolldeg. Bidde och Tjosan arbetar i det nyreparerade köket. Liza har fått magneten utbytt på kylskåpet och ny färg på väggarna.

- Dagis ligger bara hundra meter härifrån och Tjosan följer ofta med dagiskompisarna hem eller tar dem med hem till oss.

### Träffas i växthuset

Rymdtorget är en fantastisk mötesplats. Här finns nästan allt. Daghem, sporthall med, en fjärrarbetsplats, där många arbetar tillsammans men har olika jobb, restaurang. Här finns också en kombinerad secondhandaffär och reparationsverkstad, där man kan få låna verktyg och få hjälp att reparera eller tillverka. - Jag älskar gymna, säger Bidde. Tjosan håller med. Liza berättar att hon just nu ägnar ganska mycket tid till att vara ute med barnen. Sjön är ännu för kall att bada i, men i skogen kan man leka gömme.

- Jag är uppvuxen i Skövde och flyttade till Göteborg efter studenten. Jag jobbar inom äldreomsorgen i Majorna varannan dag. Det är lite långt, men med den nya snabbbanan går det bra, det tar bara en halvtimme. På sommaren cyklar jag, det tar lite längre tid, men jag njuter av det.

- Jag tycker att det är fint med vårt gemensamma växthus i huset. Det var väl också en av anledningarna till att jag flyttade hit. Hemma i Skövde bodde vi i villa och hade växthus och jag blev väldigt intresserad av odling när jag var liten. I vårt växthus här träffas grannarna. Vill man prata med någon eller ta en kopp kan man alltid gå dit.

## **Inga element**

De nya fönstren, som man satte in för ett år sedan i lägenheten ändrar sig själva efter solljuset och temperaturen. Det finns inga element, men man kan ha olika temperatur i de olika rummen om man vill. Liza föredrar att sova svalt. Köket är välutrustat, fast det är litet. Vattenkokare, hållar, magnetugn, liten fryn och litet kylskåp i moduler.

- Jag kunde få välja vad jag ville när jag flyttade in, säger Liza. Jag ville ha stora bänkytor i köket för Tjosans och hennes kompisars skull.
- När jag vill ställa till med stor fest går jag till "Noskonen", vår kvarterskrog vid Rymdtorget. Dit går Tjosan, jag och Xerxes ganska ofta för att äta, jag tycker inte att det är så kul att laga mat själv, eftersom jag får göra det så mycket i mitt jobb.

Noskonen har öppet tre kvällar i veckan då man får hyra in sig när man vill laga mat tillsammans med andra eller vill ha en stor fest. Det betyder att den upptagen nästan varje kväll.

- Min granne Thomas, han har ett jättekök att fixa i. Han åker på älgjakt och har frysen full. Han bjuder oss på fantastiska vilträtter ibland.

Det syns på Liza och Tjosan att de trivs med varandra och med området. Det syns också i lägenheten, som ha ljusa färger och är dekorerad med föremål från all världens hörn.

- Det som är mest fantastiskt är att vi är så många nationaliteter, som lever tillsammans här. Vi lär oss mycket av varandra och man får verkligen lust att resa ut i världen. Om tre år skall jag få ett utvecklingsår och kanske ett nytt jobb, men jag hoppas verkligen kunna bo kvar här.

Hans Eek  
Göteborg 2050  
Hans.Eek@goteborgenergi.se

## **Fakta**

Idag, 2002 finns det redan exempel på bebyggelse, som är goda exempel på väg till ett hållbart Göteborg. Christer Nordströms arkitektkontor har ritat ombyggnader för Gårdstensbostäder med både gemensamma växthus och solenergi. I Lindås har Egnahemsbolaget byggt 20 st mycket energisnåla radhus utan normalt värmesystem. Arkitekt är EFEM arkitektkontor.